



Nieuws van de Salesiaanse Familie

De Salesiaanse Familie bestaat uit ongeveer zeventig mensen, die via kringen in vriendschap verbonden zijn met de Oblaten van Franciscus van Sales (osfs) en regelmatig samenkomen rond de Salesiaanse spiritualiteit aan de hand van de geschriften van Franciscus van Sales.

Franciscus van Salesfeest – aftrap van het dubbeljubileum

De Salesiaanse familiedag rond het feest van Franciscus van Sales was dit jaar wel heel bijzonder, zowel qua vorm als inhoud. De vorm was vanwege de coronamaatregelen anders dan anders: onze ontmoeting was digitaal. Dankzij de wonderen der techniek konden we elkaar begroeten via het scherm van onze computers of smartphone. En zo hadden we met ruim 40 mensen tegelijk contact.

Aan de bijeenkomst was enige voorbereiding voorafgegaan. Alle leden van de Salesiaanse familie - deelnemers aan de gesprekskringen - hadden een doosje met een presentje ontvangen met een begeleidend schrijven waarin werd gevraagd om het presentje niet eerder te openen dan tijdens de meeting. In het doosje een kaarsje met een afbeelding van Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal en het logo van het dubbeljubileum. Want dat was nadrukkelijk het thema van dit Franciscus van Salesfeest: een dubbeljubileum rond de 400^{ste} sterfdag van Franciscus van Sales en de 450^{ste} geboortedag van Jeanne de Chantal. Met het feest van Franciscus van Sales werd de aftrap gegeven van een jaar lang stilstaan bij dit dubbeljubileum.



De bijeenkomst werd geopend doordat ieder op zijn eigen plek het kaarsje kon aansteken, nadat Kees Jongeneelen heel toepasselijk het verhaal van de drie vlammen had verteld. Aansluitend werd de digitale landkaart onthuld – een project waar we eerder in Salesiaans Contact over berichtten. In de afgelopen periode is geprobeerd zoveel mogelijk plaatsen in Nederland en Vlaanderen in beeld te brengen, waar iets te vinden is van Franciscus van Sales en/of Jeanne de Chantal. Te denken valt aan een gebrandschilderd raam, een beeld of fresco in een kerk, maar ook aan namen van straten en gebouwen die naar Franciscus van Sales verwijzen. Inmiddels staan meer dan 100 vindplaatsen op een landkaart op de website van de oblaten www.oblaten.osfs.nl. We verwachten dat dit aantal kan verdubbelen in de loop van het jaar als we nog meer objecten vinden met bijbehorende achtergrondinformatie. Elke maand wordt de landkaart aangevuld. Wie nog iets weet te vinden wat de moeite waard is, kan dat doen bij de webmaster, Judith de Raat of ondergetekende via jackdegrootnl@gmail.com. Het zou fijn

zijn als we naast een vindplaats ook enige achtergrondinformatie over het betreffende object mogen ontvangen: bijvoorbeeld hoe oud is het kunstvoorwerp, wie is de maker, hoe is het daar terecht gekomen enzovoort.

Wie de landkaart overziet kan patronen ontdekken. Franciscus van Sales wordt dikwijls in verband gebracht met dé Salesiaanse deugd bij uitstek, de zachtmoedigheid. Die zachtmoedigheid komt voor in de Bergrede bij de zaligsprekingen. In kerken waar de acht zaligsprekingen worden verbeeld wordt Franciscus van Sales altijd genoemd bij zachtmoedigheid.

Een andere combinatie die vaker voorkomt is de nabijheid bij een Maria- of Jozefaltaar. We weten dat Franciscus van Sales een bijzondere verering had voor hen beiden. Als jongeman belandde Frans in een geloofscrisis. Bij de Zwarte Madonna van Saint-Étienne-des-Grès in Parijs bad hij toen het beroemde Memorare-gebed:

Gedenk, o aller mildste Maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is, dat iemand, die tot U zijn toevlucht nam, die om Uw hulp kwam smeken en om Uw bijstand vroeg, door U in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U, o Maagd der Maagden en kniel hier voor U in mijn armzaligheid en zonde. O Moeder van het Woord, versmaad mijn woorden niet, maar luister genadig en wil mij verhoren. Amen

Na dit gebed kwam er rust in zijn onrustige hart en vond hij rust in het vertrouwen dat hij nooit verloren zou gaan. Dat vertrouwen - het vertrouwen in de liefde van God voor de mens - heeft hij zijn hele leven uitgedragen.

Zijn speciale verering voor en vertrouwen op de Heilige Jozef komt ook naar voren in de tekst van een gebed dat aan Franciscus van Sales is toegeschreven (te vinden op een icoon van Sint Jozef in de Sint Antoiniuskapel in Leuven):

Glorierijke heilige Jozef, Bruidegom van Maria, strek uw vaderlijke bescherming over ons uit. Gij die de macht bezit de meest

onmogelijke dingen mogelijk te maken. Voorzie in onze huidige nood: richt uw vaderogen op de belangen van uw kinderen, kom ons te hulp en neem de belangrijke zaken die wij uw aanbevelen onder uw milde bescherming, opdat hun gelukkige uitslag tot glorie van God moge strekken en uw toegewijde dienaren ten goede komen. Amen.

In verschillende Jozefkerken in Nederland vinden we ook afbeeldingen van Franciscus van Sales. Over de relatie tussen Franciscus van Sales heeft Willem Spann vorig jaar ook al het nodige geschreven. En de namen van missiehuis Ave Maria in Tilburg en studiehuis Sint Josef in Beek en Donk als opleidingshuizen van Oblaten zijn zeker niet toevallig gekozen.

Natuurlijk komen we Franciscus van Sales ook vaak tegen bij een Heilig Hartaltaar of in een gebrandschilderd raam van het Heilig Hart met Margaretha Maria Alacoque. Deze zuster van de door Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal gestichte orde van de Visitatie legde samen met haar biechtvader de basis voor de moderne Heilig Hartdevotie. Frans zelf wordt ook vaak met een vlammend hart of een met doornen gekroond hart afgebeeld.

Door onze speurtocht zijn we ook in contact gekomen met de enige Nederlandstalige parochie in de lage landen, de kerk in Duffel.

In onze nieuwsbrief konden we al melden dat we een heel positieve mail hebben ontvangen van de pastoor van de Franciscus van Salesparochie in Duffel. In Nederland zijn de parochies met die naam in Leur en Lijnden opgeheven (zie de landkaart). Maar in Duffel zijn ze nog actief.

De pastoor schrijft ons:

“Als jullie met de Nederlands en/of Vlaamse salesianen of oblanten van Don Bosco van ons kerkgebouw gebruik willen maken voor een viering, tentoonstelling of samenkomst, zijn wij daartoe uiteraard bereid.”



Het is zoals hij ook zegt een bijzonder unieke locatie voor de Salesiaanse familie. Overigens was de bouwpastoor van die parochie een zekere Franciscus Dom. Ongetwijfeld zal de naam van parochiekerk iets te maken hebben met de stichter. Misschien kan het volgende Frans van Salesfeest wel in Duffel zijn. Het hele komende jaar zal in ieder geval staan in het teken van het dubbeljubiläum – tot 24 januari 2023.

De familiedag en Frans van Salesfeest werd dit jaar traditioneel afgesloten door het heffen van het glas naar elkaar en voor velen met een traditionele stampot.

Jack de Groot



AGENDA

In het kader van het jubileumjaar organiseren de Oblaten OSFS Nederland een aantal activiteiten. We weten uiteraard niet of alles door kan gaan. Wilt u meer informatie of deelnemen aan een van de activiteiten, neem dan contact op via de website: www.oblaten.osfs.nl en dan via de link rechtsboven.

Voorlopig is dit de agenda:

Januari

23 Officiële opening van het dubbeljubileumjaar
om 16.00 uur (digitaal)

Maart

22 Informatieve avond in Tilburg
over Franciscus van Sales

Juni

11 Studiedag te Heverlee/ Leuven

September

11 - 17 Pelgrimage naar Annecy

Oktober

Opening van tentoonstelling in de Schat van Simpelveld.