

## VOORWOORD

Voor u ligt nummer 117 van Salesiaans Contact. Een kleine rekensom maakt duidelijk, dat dit door velen geliefd kwartaaltijdschrift in zijn huidige vorm is beginnen te verschijnen ongeveer 29 jaar geleden. Terugkijkend op die tijd komen er namen naar boven als van Ad van Laarhoven, van Dirk Koster en Ietje Knaapen. Heel veel schrijvers hebben in al die jaren hun 'beste pen' voorgezet om u te laten delen van hun spiritualiteit, van hun gelovig vertrouwen en vragen. Het is een blad geworden, dat best vergeleken mag worden met de mooie bloemenruiker van het bloemenmeisje Glycera van wie Frans van Sales gewag maakt in zijn voorwoord op zijn 'Inleiding tot het devote leven'. Er was telkens iets voor elk wat wils.

Na het verschijnen van het vorige nummer heeft Bert Post aangegeven te willen stoppen met de opmaak en de verzending van ons blad. Jammer, maar heel begrijpelijk gezien zijn leeftijd en de stress die het verschijnen toch elke keer weer met zich meebrengt. 15 Jaar lang heeft hij volkomen belangeloos zijn creativiteit en deskundigheid ingezet. Hij verdient daarom onze grootste dank. Hij heeft er zorg voor gedragen, dat ons blad gezien mocht worden en uitnodigde om gelezen te worden. Dit gegeven heeft de redactie en ook het bestuur van de Oblaten de vraag doen stellen hoe we nu verder moeten gaan. We mogen daarbij onze ogen niet sluiten voor het feit, dat het aantal abonnees gestaag afneemt, dat de kosten van het papier, het drukken en de verzending enorm duur aan het worden is. Daarom hebben we met pijn in het hart moeten besluiten, dat we met Salesiaans Contact in de huidige vorm zullen gaan stoppen. Bert Post heeft gelukkig

toegezegd, dat hij nog zorg wil dragen voor ons tijdschrift tot het einde van het jaar. Ondertussen zijn wij aan het onderzoeken hoe en in welke vorm we een 'doorstart' kunnen maken. We hopen u daarover in het volgende nummer uitsluitel te kunnen geven. Zeker is, dat we ons 'visitekaartje' niet zomaar weggooien. Er komt hoe dan ook een vervolg!

In dit nummer kunt u vooralsnog 'genieten' van de pennenvruchten van onze vaste schrijvers. Jan van de Vossenberg neemt u aan de hand en vertelt over onze 'flamboyante' Amerikaanse medebroeder Tucker en 'zijn' Grace Kelly. Wil Vos heeft een verhaal met een luchtje, waarvoor u zeker uw neus niet hoeft op te halen. Willem Spann probeert zijn artikelenreeks over de H. Jozef op een speelse manier af te ronden zodat zijn heilige niet langer de 'meest verstopte' is. Wim van Rooden heeft gezorgd voor alweer de negende aflevering over de avonturen van Frans en Louis van Sales in de onherbergzame Chablais. Door bemiddeling van Judith de Raat krijgen we opnieuw een inkijkje in het leven van Jeanne de Chantal zoals zij dit verwoordt in haar brief aan Frans van Sales. Kees Jongeneelen bericht ons over het wel en wee van de Oblaten, dichtbij en wereldwijd.

Dit keer is er geen 'nieuws van de Salesiaanse Familie'. Dat wil niet zeggen, dat deze heeft stilgezeten. Gelukkig gaan de kringgesprekken weer als vanouds door.

En - ik zou zeggen 'natuurlijk' - is er ook nieuws over de tentoonstelling in Simpelveld, die aandacht besteed aan onze grote voorgangers Frans van Sales en Jeanne de Chantal. Dit keer als een apart inlegvel. Mijn bijdrage voor dit nummer heeft als titel gekregen 'In stilte opengaan'. Hopelijk vindt u ook daarin iets van uw gading.

Nummer 117 van 'ons' Salesiaans Contact: opnieuw hopelijk een aflevering die de moeite waard is om gelezen te worden. Namens al onze schrijvers wens ik u veel leesplezier en graag tot een volgend 'Kontakt'.



*Wim Holterman osfs*

Franciscus-(van Sales)hof - Lieshout



*Laten we kleine  
deugden nastreven,  
zoals: geduld,  
zachtmoedigheid,  
deemoed,  
naasteliefde en  
verdraagzaamheid.*

27