



Nieuws van de Salesiaanse Familie

Kring via Zoom Eemnes 2

*Zoom, Zoom, Zoom, doen de bijtjes...
Mensen moeten als bijen samen komen.....*

Op 24 januari van dit jaar, de feestdag van Franciscus van Sales, feliciteerde Marian ons in onze groepsapp met deze bijzondere dag.

Normaal gesproken een feestdag waar we elkaar ontmoeten, samenkomen. Helaas, vanwege die ellendige pandemie was het niet mogelijk.

Ook onze Kringontmoetingen konden nog steeds niet fysiek worden opgepakt.

Inmiddels vergaderde het bedrijfsleven, verenigingen en clubs al volop via Zoom meetings. Marian opperde daarom het idee om ook eens een Zoom-meeting te proberen met onze Kring. In eerste instantie om alleen maar weer eens met elkaar bij te praten. Ook Kees stemde hier enthousiast mee in, want daar waar wij elkaar nog wel eens in het dorp tijdens een wandeling tegenkwamen, had Kees ons al zeker meer dan een half jaar niet gezien of gesproken.

Nadat we aan de hand van de instructies van Marian vooraf allen de Zoom app hadden geïnstalleerd op onze computer, maakten we snel via Whatsapp een eerste Kring afspraak.

Op 5 februari zaten we rond 10.00 uur met elkaar virtueel om de tafel mét de kaars van Franciscus brandend in ons midden.

Inmiddels hebben we nu drie Zoom Kringgesprekken gehad. De laatste keer waren Ania en Jan Willem in Polen vanwege de geboorte van hun eerste kleinzoon Cyprian.

Normaal gesproken zouden zij dan niet aanwezig zijn geweest tijdens de Kring, maar nu via Zoom, waren zij met ons verbonden vanuit Polen! Hoe fijn was dat. En hoewel er niets boven het ontmoeten in levenden lijve gaat, is het een prima, veilige, reistijd besparende én milieubewuste optie. En toch, persoonlijk mis ik het échte fysiek persoonlijke contact steeds meer. En dan vooral het even aanraken, maar dat mag nog steeds niet... dus is dat Zoomen voor mij wel nét zo handig om niet in de verleiding te komen...

En zo zijn deze 'digi-bijtjes' van Kring Eemnes 2 tóch een beetje samen en blijven wij gevoed met de honing die wij zo nodig hebben, vandaag en alle dagen van ons leven, ZOOM, ZOOM, ZOOM!



Belinda Huiden

Als je wilt weten of iemand werkelijk wijs, geleerd, edelmoedig of nobel is, dan moet je er eerst op letten of zijn goede eigenschappen hun grond vinden in eenvoud, nederigheid en onderworpenheid.

François de Sales