



NIEUWS VAN DE OBLATEN

Diamanten Jubileum Wijnand van Wegen

Zondag 28 augustus vierde onze medebroeder Wijnand van Wegen in een stampvolle Nicolaaskerk van Eemnes zijn 60-jarig priesterfeest. Ook Martin van der Avoird uit Namibie was van de partij, hij was op vakantie bij zijn familie. Vanwege het prachtige weer was op het kerkplein gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Dinsdag 30 augustus vertrok hij naar zijn parochie Friersdale in Zuid-Afrika om daar zijn feest te vieren en afscheid te nemen van zijn mensen daar. Gelukkig is hij donderdag 20 oktober weer heelhuids en gezond geland op Schiphol.

Annecy

Van 11 tot 18 september zijn we met 35 mensen op pelgrimstocht geweest naar Annecy.

Een veelkleurig gezelschap Salesianen van Don Bosco uit Nederland en Vlaanderen, zusters van Don Bosco, een aantal leden van onze Salesiaanse familie en Wim Holterman en ik.

Graag laat ik u meegenieten van wat Wilfried Wambeeke de provinciaal van de Salesianen van Don Bosco over deze reis schreef in zijn maandelijkse Nieuwsbrief.

“Het bezoeken van de plaatsen waar beide heiligen leefden, werd aan elkaar geweven met bezinnende momenten en eucharistievieringen. De eerste dag verkenden we in Thorens-Glière en La Roche-sur-Foron de kindertijd en de opleidingsjaren van

Franciscus van Sales. De viering vond plaats in de parochiekerk van Thorens, het dorp waar Franciscus geboren werd. In deze kerk werd hij gedoopt en 35 jaar later tot bisschop gewijd.

De tweede dag vierden we de eucharistie in het prachtige eeuwenoude kapelletje van het kasteel van Les Allinges. Vanuit deze burcht trok Franciscus door de 'Chablais', de streek rond Thonon-les-Bains, om het geloof te verkondigen. We hielden ook even halt in het Marclazklooster van de Zusters van de Visitatie in de buurt van Thonon.

Onze derde dag brachten we door in Lyon. We bezochten de plaats waar Franciscus van Sales in 1622, precies 400 jaar geleden, overleed. Op een paar honderd meter daarvandaan werd een kerk gebouwd en een parochie opgericht die aan hem werden toegewijd. We droegen de viering op ter nagedachtenis van alle overleden leden van de wereldwijde Salesiaanse familie en wisten ons ook verbonden met de geloofsgemeenschap van Hoevelaken die op datzelfde moment afscheid nam van onze medebroeder Adri Maat. De vierde dag bleven we in Annecy zelf waar zeer veel plaatsen herinneren aan de periode dat Franciscus van Sales er bisschop was

en aan de geschiedenis van de orde van de Zusters van de Visitatie die hij er samen met de heilige Jeanne de Chantal gesticht heeft. We vierden de eucharistie in de crypte van de basiliek aan het altaar dat in 1877 door Don Bosco aan de Zusters van de Visitatie geschonken werd.

Onze laatste dag reden we in de ochtend naar St. Germain-sur-Talloires, een wondermooie plaats met vanuit het gebergte zicht op het meer van Annecy. Daar leefde ooit de kluisenaar St. Germain, afkomstig uit de streek van Tienen in



Saint Germain-sur-Talloires

Vlaanderen. Franciscus van Sales dacht eraan om daar zijn oude dag door te brengen; door zijn vroegtijdige dood op 55-jarige leeftijd is dit niet gebeurd. We vierden er de eucharistie in de kapel van de gemeenschap van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. In de namiddag brachten we nog een bezoek aan Chambéry.



Ik merk dat ik hier nog veel meer zou willen vertellen, want het waren prachtige dagen. Daarom ben ik thuisgekomen met het vaste voornemen om deze reisformule ooit opnieuw aan te bieden voor onze Salesiaanse familie, bijvoorbeeld in het aanbod van retraites die we ieder jaar aanbieden.”

Stichters dag

Twaalf oktober is voor onze Congregatie een belangrijke feestdag. Op zondag 12 oktober 1872 ontving Bisschop Ravinet rector Brisson en de heren Gilbert, Rollin, Jacob, Lambert en Groperrin. Hij nam ze op in het noviciaat, en richtte de congregatie canoniek op, volgens kerkelijk recht. Ook bepaalde hij dat vanaf dat moment pater Brisson, als hoofd van de congregatie, zelf de postulanten zou ontvangen en hun het kloosterkleed zou geven. De bisschop keurde ook het toelatingsceremonieel goed dat Jacob had samengesteld

naar het ceremonieel van de Visitatie. Deze dag werd daarmee de stichtingsdag van de Oblaten van Franciscus van Sales en wordt elke jaar nog wereldwijd door de Oblaten gevierd.

Dit jaar hebben we op stichtersdag Jeanne de Chantal in het middelpunt gezet. We lazen een van haar brieven en uit de gesprekken in kleine groepen formuleerden we de 4 voorbeden voor de viering, heel bijzonder. Het werd een goede dag samen met 40 mensen van onze Salesiaanse familie.

Allerzielen

Het is november.....

Tot nu toe konden we nog elke dag genieten van volop zon.

Nu nog volop in kleuren, iets om vast te houden, denken wij, maar het loof weet beter.

Het laat los, valt zacht op de grond, om ruimte te maken voor het nieuwe leven dat er komen gaat, dat nog niet zichtbaar is, maar waarvan het loof al weet, van binnenuit.

Novembermaand... tijd van overgang. Tussentijd. Onaangenaam en somber, zo voelen het velen van ons. We herdenken onze dierbare overledenen die we los hebben moeten laten.

Zaterdag 5 november konden we, na twee jaar vanwege Corona, met onze medebroeders, familieleden en vrienden in de kapel van Annahof onze overleden oblaten en leden van de Salesiaanse familie herdenken. We noemden hun namen en staken een lichtje aan omdat we geloven dat zij mogen leven in het eeuwig Licht.

Een woord van dank

Zoals u hebt kunnen lezen is dit het laatste boekje van Salesiaans Contact dat de post vanaf 1993 vier keer per jaar in uw brievenbus stopte. Al die tijd hebben we geprobeerd om u te laten delen in het wel en wee van ons Oblaten en u bekend te maken met de Salesiaanse spiritualiteit, want dat is onze opdracht als Oblaten van Franciscus van Sales: mensen laten delen in zijn spiritualiteit..

Namens mijn medebroeders wil ik al die mensen danken, Oblaten, redactieleden, en alle medewerkers die ieder op hun eigen wijze u hebben laten proeven van onze Salesiaanse spiritualiteit. Dank

ook aan al die mensen die achter de schermen er vele uren aan hebben besteed.

Bijzonder dank aan Bert Post die belangeloos voor elk nummer uren werkte aan de lay-out, contact hield met de drukker en zorgde dat het bij post.nl terecht kwam.

We houden niet op met onze opdracht: 'het verspreiden van de Salesiaanse spiritualiteit'.

Via uw eigen mailbox kunt u op de hoogte blijven van het wel en wee van ons Oblaten en onze spiritualiteit.

Kerstmis

Franciscus van Sales schreef:

God heeft je uit het niets tevoor-schijn geroepen en je gemaakt tot wat je bent, niet omdat Hij je nodig had maar enkel en alleen omdat Hij je liefhad.



Rond de kerstdagen vieren we samen dat die Liefde in mij, in jou en in iedere mens woont. En we vragen dat die Liefde ons vrede mag

brenge en ons aan mag sporen om ons voor die vrede en goedheid in te zetten. Zeker in deze tijd van oorlog en geweld.

Ik wens je toe dat die Liefde helemaal in jou mag stromen. Dat die Liefde jouw sterkte mag zijn als je dit jaar een moeilijke Kerst hebt. Mede namens alle medebroeders wens ik je een Gezegend Kerstfeest en goede feestdagen. De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.

Ik doe dit met een Keltische zegenwens:

*'Moge het nieuwe jaar
je goede dagen schenken,
en moge uw huis
en allen die er in wonen
in dit nieuwe jaar rijkelijk gezegend zijn
met Gods liefde'.*

Kees Jongeneelen osfs



400 jaar
Franciscus
van SALES

Alles
uit
liefde

01.10.22 - 29.01.23

Tentoonstelling
Museum de Schat van Simpelveld

meer info 